



Wåra Rötter

Tjust Släktforskarförening

Nummer 4 2005 Årgång 19

20 - års Jubileum 1985 – 2005

Torpvandring i Loftahammar

SIDAN 2

Kulturprogram i TV

SIDAN 3

Program 2006

SIDAN 8



En Karolins flykt från
Ryssland del: 4

SIDORNA 4-7



Avslutning av verksamhetsåret 2005

SIDAN 2



Tjust Släktforskarförening



Ordförande:
Holger Kanth Tel. 0490 - 148 68

Sekreterare:
Valdy Svensson Tel. 0490 - 188 18

Kassör: Yvonne Andersson-Gullberg
Tel. 0490 - 201 85

Föreningens adress:
Tjust Släktforskarförening
c/o Stadsbiblioteket
Box 342
593 24 Västervik

Postgiro: 494 76 67 - 4
Föreningens org. nr: 833600 - 7128

Medlemsavgift 100 kr./år
Familjemedlem 50 kr./år

Internetadress: www.tjustanor.com

Redaktörer för Våra Rötter:
Lars Oswald
Lysingsvägen 27, 593 53 Västervik
Tel. 0490 - 148 36

Inga Linde
Tunagatan 5 C 753 37 Uppsala
Tel. 018 - 25 11 32
e-post: i.linde@telia.com

Katarina Korsfeldt
Höders väg 3, 754 40 Uppsala
Tel. 018 - 50 85 55
e-post: kkorsfeldt@hotmail.com

Layout:
Bo Sandberg
Hornsvägen 15 E, 593 54 Västervik
Tel. 0490 - 321 83
e-post: sandberg.bo@telia.com

Det går bra att skicka material som pappersmanuskript, på diskett eller på e-post till någon av våra redaktörer. Vi använder oss av PC. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Skickar ni digitala bilder ska dom vara i minst 250 dpi vid 100% och i jpg-fil.

Försenad tidning

Detta nummer skulle vara ute till jul, men redaktören har råkat ut för ett datahaveri genom en kortslutning som förstörde mycket viktiga program, men några duktiga data-tekniker har räddat det mesta av programmen så att vi kan börja om på nytt. Redaktionen får tacka för det år som gått och önskar alla läsare ett Gott nytt 2006.



Vega och Lennart Andersson.
Foto: Valdy Svensson.

Avslutning av verksamhetsåret 2005 skedde den 7 december på stadsbiblioteket under trevliga former. Glögg, kaffe och kaka samt underhållning av Vega och Lennart Andersson från Södra Vi som framförde både sång och dikter på ett lättsamt sätt. Ordf framförde ett tack till kaffe- och lotterikommittéerna för det jobb som de utför. Som vanligt blev det en massa eftersnack om släktforskning i stort.

Föreningen föreslår oförändrad årsavgift för 2006, det innebär 100:- för fullbetalande och 50:- för familjemedlem. Medlemskort medföljer denna tidning, betala senast 1 mars, tack.

Jouren under 2006 startar upp vecka 2 den 9/1 och pågår fram till 28/4. Samma tider och dagar gäller som vi kört med tidigare, undantag är fredag som vi på försök haft under hösten, men det har inte varit någon större besöksfrekvens, så vi slopar den.

Torpvandringen i Loftahammar blir lördagen den 13 maj 2006 med samling vid bygdegården kl 10.00. Välkomna.

Temadag på Gamleby folkhögskola utgår. Föreningen har under många år haft en temadag i april på Folkhögskolan i Gamleby men 2006 så blir det ingen. Intresset har svalnat så styrelsen har tagit beslutet att hoppa över 2006. Men kursveckan v 31 går som vanligt.

Cafékväll

Önskemål har framkommit till styrelsen om en återkommande "cafékväll" där man kan träffas över en kopp kaffe och prata allmänt om släktforskning och dess problem. Det skall inte vara något fastställt program utan spontant titta in och träffas. Styrelsen har tagit detta till sig och söker lämplig lokal. Man har ett förslag på lämplig tid i jan. 2006 och närmare bestämt den 30/1. Styrelsen återkommer om detta via annons i Västerviks Tidningen.

Släktforskningens Dag 18 mars 2006

Efter motion från StorStockholms Genealogiska förening har vid Riksstämman i Östersund beslutats att en sådan skulle införas på försök. Förbundsstyrelsen har beslutat om datum för denna och det blir alltså den 18 mars 2006. En kommitté inom TSF föreslår följande program. Vi kommer att vara på Stadsbiblioteket, där vi disponerar i samråd med visarkivet deras lokaler i bottenplanet, här kommer databaser samt uppkoppling till Genline var tillgängliga. I de ordinarie forskarlokaler kommer det vara bemannat med forskare som hjälper till med rådgivning och assistans vid forskning. Vi undersöker också möjligheten att få guidning i det så kallade TJUST – rummet en trappa upp i biblioteket. Där finns mycket material för en intresserad släktforskare. När det gäller denna programpunkt kommer en uppdelning av grupper ske för att det inte skall bli för trångt för guiden.

Vi har öppet som biblioteket 10 –14.

Välkomna

INNEHÅLL I DET HÄR NUMRET

Sid. 2-3
Sid. 4-7
Sid. 8

Föreningsnytt. Nya medlemmar.
En Karolins flykt från Ryssland del 4.
Program 2006.

Teckningen till Tjust Släktforskarföreningens förstasida har gjorts av Nina Nilsson och bearbetats av Bo Sandberg

Kulturprogram i TV

Under några veckor har en Svensk nutid-sarkeologisk serie pågått en kväll i veckan. Programledare är Jonna Ulin, man har utfört grävningar efter spår av kultur i det fördolda. Även i våra trakter har man varit. Vår ordf. Holger har lagt ned många timmar med att söka personer som har bott och verkat på ön Lindholmen utanför Hasselö. Förfrågan om hjälp kom tidigt under året. Han kunde lämna över ett fylligt material till Jonna Ulin över de personer som bott på ön. Tyvärr så sållade de bort en hel del och tog bara det som passade dem. Lika illa gick det för Roger Carlsson, vår verkliga skärgårdsexpert, som har haft anhöriga på ön, vilket han tydligt förklarade för dem, de satt på ruinen efter torpet, men inte ett ord om dessa faktauppgifter, jag förstår om Roger blir upprörd av deras sätt att handskas med verklig fakta. När de kom till sjön Järnlunden och profilen "Kalle Stina" var de tvungna att lita på Inga Lis från Rimforsa, hon och prästen hade mycket att berätta om "Kalle Stina", vilket liv han levde. De gör så enkelt för sig på TV även om det ser svårt ut när de redovisar resultaten.

Skärgårdsresa

I vårens preliminära program fanns en punkt om utflykt i skärgården under juni. Den kommer att ske vid ett annat tillfälle, antingen under året eller nästa år. Styrelsen kommer informera senare om detta. Resan till Sundbyberg är prioriterad eftersom vi skall samköra med ÖGF.

Anbyttardag

Styrelsen undersöker om det finns möjligt planera in en anbyttardag i juni månad, de återkommer senare om detta.

Boknyhet

Det har kommit en ny bok **Minnenas spår** som berör järnvägen NVHJ som senare blir SJ. Det är Bertil Thylander och Stig Svallhammar som har skrivit den efter att intervjuat många tidigare järnvägare. Här får man en verklig historia hur det var förr. Hårt arbete ingen 40-timmars vecka, inga lediga lördagar eller söndagar för den åkande personalen, kunde gå månader innan en fridag kom. Det är mycket läsvärt i boken, många bra bilder om livet på och efter banorna. Priset är bra, bara 150:- för 240 fullmatade sidor. Vill Du köpa så ring Bertil Thylander 0490-122 58.

CD-skivor

PLF i Oskarshamn som har en förnämlig databas över födda, vigda, döda inom norra Kalmar län samt Öland har nu givit ut den på 4 CD-skivor fördelat som följer:

CD1 - Västervik och Vimmerby med angränsande församlingar i Östergötland.

CD2 - Oskarshamn, Hultsfred, Mönsterås samt angränsande församlingar i F-län.

CD3 - Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda samt angränsande församlingar i Blekinge och Kronobergs län.

CD4- omfattar hela Öland.

Pris: PLF-medlem 300:- (icke medlem 400:-) + porto 35:- Du som är medlem i TSF, ange ditt Medlemsnummer ex. N 40 när du beställer, så får du det lägsta priset, PLF har koll på våra medlemmar genom vår medlemsmatrikel.

NYA TIDSKRIFTER SOM INKOMMIT OCH FINNS I FORSKARSALEN...

Anbudet	nr 4	Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
Anknytningen	nr 4	Nyköping-Oxelösund Släktforskarförening.
Anletsbladet	nr 4	Botvidsbygdens släktforskare
Ansiktet	nr 3 +4	Folkare släktforskarförening
Boden-Anan	nr 4	Boden Överluleå släktforskare
Dalfolk	nr 3+4	Släkt, Hembygds- och Emigrationsforskning Dalarna.
DIS-bladet	nr 19/20	DIS-Småland
Föreningskatalog	2005	Sveriges Släktforskarförbund.
Habobygden	nr 2	Habobygdens släktforskaref.
Hallandsfarares inform.	nr 70	Hallands genealogiska förening
KLGF	nr 57	Kalmar läns Genealogiska förening
KGF-nytt	nr 91	Kronobergs Genealogiska förening
MGF-nytt	nr 4	Midälva genealogiska förening
Njudungen	nr 51	Njudungs Genealogiska förening
PLF-Nytt	nr 75	PLF- Oskarshamn
Rötter&Frön	nr35	Frödebygdens forskarvänner
Runslingan	nr 5	Föreningen släktforskare i Uppland
Sukutieto	nr 3	Genealogiska samfundet i Finland
Släkthistoriskt forum	nr 4+5	Sveriges Släktforskarförbund
Släktposten	nr 3	Nässjöbygdens Genealogiska förening
Stamträdet	nr 4	Släktforskare i Sandviken
Släkt Trädet	nr 3	Nordvärmlands Släktforskare
Släkt-Eken	nr 3	Blekinge Släktforskar fören.
Släkt Trädet	nr 4	Nordvärmlands Släktforskarförening
Släktbandet	nr 48	Eksjöbygdens släktforskar förening
Strödda Annotationer	nr 34	Släktforskarblad för Örebro län
Släktforskaren	nr 97	Västerbergslagens släktforskare
Släktjakten	av Roland Claesson, en bilaga till Släkthistoriskt Forum	
Västgöta Genealogen	nr 4	Västgöta genealogiska förening
Ådalingen	nr 4	Ådalens släktforskarförening
Åsbo släktblad	nr 2	Åsbo släkt och folklivsforskare
ÖGF-Lövet	nr 82	Östgöta Genealogiska förening

Nya medlemmar som vi hälsar välkomna till föreningen

Kerstin Gärtner o Per Olof Tovebrink
Törnsfall, Kyrkskolan
593 95 Västevik.

Peter Hultsberg
Tora Gård
360 30 Lammhult.

Lennart Johansson
Vetevägen 8
594 31 Gamleby

Sven Wahlqvist
S.ta Gertruds väg 37
593 34 Västervik

Ingegerd Johansson
Gasverksgratan 69
593 50 Västervik

Anders o Yvonne Roupé
Oriongatan 61
195 55 Märsta

Sven-Erik o Lillie Larsson
Flundregatan 14
593 40 Västervik

Ett äventyr som vi skall förmedla i några avsnitt. Källan kommer från Carl von Rolands handskrivna biografi som förvaras i Kungliga Bibliotekets handskriftssamlingar, den har tidigare givits ut i bokform 1914 av Samuel E. Bring. Tommy Jansson har med underlaget från Brings bok under 1984 moderniserat texten från 1700-tals svenskan.

Boken är utgiven på Bäckströms Förlag i Stockholm.

När jag ännu en gång tvingades byta in-kvartering, köpte jag med ståthållarens tillstånd ett eget litet hus med en mindre gård därtill. Jag ville inrätta min fångenskap med ett bättre liv, jag hade inte givit upp hoppet att kunna fly från fångenskapen, trots att vi kunde röra oss ganska fritt så var bevakade som krigsfångar. Därför var det lämpligt att skaffa eget hus, dels kunde jag göra affärer, odla grönsaker till försäljning och annat som kunde ge pengar. En viktig del var att få kontakter samt att fortsätta lära mig ryska, det förstod jag att så var nödvändigt om jag någon gång kunde lämna min fångenskap och fly. Galitji låg inte bra till för en flykt över Östersjön. Det var en perfekt plats för ryssarna att hålla

oss som krigsfångar där, det krävdes ingen större insats med vakthållning för vi kom inte ur staden utan tillstånd och vart skulle vi ta vägen. Skulle vi svenskar fly fanns bara två vägar, antingen norr ut över Archangelsk eller söder ut över Kaukasus, båda alternativen lika dåliga. Därför var det lika bra att inrätta sig för en lång vistelse som krigsfånge, därför skaffade jag ett litet hus. Att skapa kontakter på viktiga platser för nödvändig information var en del i mina planer, att skaffa en ansenlig reskassa en annan del av planen. För att utveckla ryska språket så umgicks vi svenskar ofta med ryssar ganska otvunget, i detta sammanhang träffade jag fru Popovitz en änka efter en tidigare ståthållare.



EN KAROLINS FLYKTT FR



Fru Popovitz var änka till en tidigare ståthållare i Galitji och en av de förnäma damerna i staden. Bekantskpen med henne betydde mycket för Roland under vistelsen i Galitji.

I hennes eleganta hem träffades ofta svenskar och ryssar till spelkvällar eller musikframförande. Fru Popovitz och jag började tala om affärer och vid flera tillfällen gjorde vi tillsammans goda vinster, ett gott tillskott till min kassa. Vid en av våra träffar vid en måltid berättade fru Popovitz att hon hade en dotter som var gift med en officer i Ryska flottan och bodde i Moskva. Han var sällan hemma på gården utanför Moskva utan var förlagd på olika skepp och befanns sig oftast i Östersjön eller Nordsjön. Olga som dottern hette blev senare änka då maken skadades illa i strid mellan ett svenskt skepp och det fartyg som han förde befälet på. Detta berättade fru Popovitz vid en sen middag i mars 1712. Hon var bekymrad för dottern som blivit ensam med sina två tvillingpojkar. Modern och dottern hade kommit överens om att det bästa var om hon flyttade hem till modern i Galitji.

Jag möter Olga

Några veckor senare kom flyttlassen från Moskva, med sig hade hon förutom sina pojkar även två tjänare. Jag var helt ove-



Efter att Ryssland under stora nordiska kriget erö och därmed erhållit en längre östersjökust börjad



tande att dottern hade anlant från Moskva, ty vid den kommande söndagsmiddagen var det dukat för tre. Fru Popovitz och jag hade satt oss tillbords när hon ropade in Olga. Jag blev alldeles stum och häpen när Olga kom in i rummet, vilken skönhet som stod framför mig, jag fick inte fram ett ord när jag skulle presentera mig, ryskan var borta, så fru Popovitz fick rycka in till min hjälp. Hon presenterade herr Roland som en svensk officer och nära vän, boende sedan drygt ett år i Galitj. Olga log åt min förlägenhet utan att verka nedlåtande och min talförmåga återkom tämligen snabb och vi fick en trevlig dag jag och de två damerna. Livet i Galitj förändrades för mig efter mötet med Olga. Vid våra söndagsmiddagar berättade hon om livet i Moskva, officersbalar och andra festligheter, om makens långa bortvaro när flottan gav sig ut på jakt efter bl.a svenska fartyg. Hon utfrågade mig om mitt liv i Sverige, hur jag växt upp, hur var Stockholm som stad, hade jag några syskon eller annan familj, hur länge hade jag varit borta från dem.

Jag besvarade hennes frågor så korrekt jag vågade, att jag varit ute i nästan fyra år och inte haft kontakt med hemmet annat än genom brev. Det var många tankar som for genom mitt huvud ibland efter möten med fru Popovitz och hennes dotter Olga. Jag fick inte på något sätt avslöja mina flyktplaner, tanken malde dock ibland, tänk om allt misslyckas och jag blir kvar i Ryssland hur blir livet då, skall jag bilda familj, jag kunde inte undgå att tänka på den vackra änkan Olga och hennes pojkar som ofta var med på de utflykter som vi företog tillsammans med pojkarnas lärarinna. Vår bekantskap blev med tiden ett förhållande, som vi båda visste var ohållbart i framtiden. Jag hade inte förespeglat henne äktenskap som skulle ha möt svårigheter. Många ortodoxa präster ansåg det oförenligt med sin övertygelse att omviga en änka vid en ny man, än mindre med en svensk krigsfånge. Olga, jag och hennes mor var överens om de arrangemang våra liv var tvungna att underordna sig. Ödet hade fört oss samman och skulle låta oss ha glädje av varandra under en utmätt tid.

ÅN RYSSLAND 1709 - 1716



*svrat de svenska provinserna i Estland och Livland
e landet bygga upp en helt ny flotta.*



*Den unga änkan Olgas ankomst till Galitj
gjorde Rolands tillvaro mycket angenä-
mare.*

Fin herre från Archangelsk anländer till Galitji.

Denne förnäme man trotsade den Ryska staten genom att införa ett ansenligt parti holländsk rulltobak. Det var strängeligen förbjudet med bruk av tobak i Ryssland. Hans betjänter skulle mångla ut det förbjudna bland befolkningen, naturligtvis skulle vi krigsfångar utsättas för frestelsen. En av hans betjänter frågade en rysk soldat om han trodde att svenskarna var intresserade av att köpa tobak. Soldaten fick eld i baken och rapporterade till ståthållaren vad som var på gång. Vi blev satta under hård kontroll och husransakan efter denna tobak. Vi var inte dumma utan köpte en del. Även jag som inte använde tobak, köpte till mina kamrater. Men vi lurade ståthållaren och hans soldater. Genom vår slughet och uppfinningsrikedom klarade vi oss. Ståthållaren och jag hade ett gott förhållande, nu skulle ståthållaren förflyttas och en ny skulle komma. Den gamle skulle hamna lånt uppe vid Archangelsk i en stad som hette Ortuga vid floden Dvina som mynnar ut i Vita havet.

Iwan Ivanovitz Romanov anländer som ny ståthållare. Han verkade ha ett mildare sinnelag än sin företrädare. Men han fick snart en svår uppgift att övervaka, tsar Peter gav order att alla ryssar skulle raka av sig skäggen och klä sig på ett kontinentalt, tyskt sätt. Syftet var att ge ryssarna ett modernt och upplyst utseende som hör den nya tiden till. I dag levde de kvar i medeltida vanor vad gällde klädedräkt, skäggprydnader och frisyser. Många äldre ryssar var ovilliga att efterfölja tsarens order. Romanov skickade då ut sin sekreterare och några kanslister till omgivande småstäder för att kontrollera att tsarens order efterkoms. Eftersom jag hade goda relationer med sekreteraren och hans fru, efterhörde jag möjligheten att få följa med på hans rundresa. Vilket också beviljades av den nya ståthållaren. Sekreteraren såg till att vi uppträdde gemensamt, och även jag visades befolkningens vördnad. Jag fick del av folkets gåvor som kunde bestå av honung, smör, vax och fisk. Honung och smör behöll jag själv medan sekreterarens folk fick ta hand om vax och fisk.

Sekreteraren klipper till

Vi hade just inkvarterat oss i en liten stad, när stadens borgmästare och hela rådet kom på visit och överlämnade gåvor. Dessa bestod endast av honung och sylt. Under mottagandet bad sekreteraren mig diskret att skaffa fram en sax, vilket jag ordnade. Borgmästaren var en ståtlig man med ett långt och vackert skägg, som enligt tsaren skulle bort. Sekreteraren bad borgmästaren att stiga fram, när han var inom räckhåll tog han tag i skägget och började klippa av det. Borgmästaren vågade inte göra motstånd, utan ropade i stället ”100, 200, 300, 400 rubel”, för att få behålla sitt skägg. För



Roland lyckades erhålla två månaders permission i Moskva. För en resande som efter veckor av vedermödor under resor i oländig terräng äntligen närmade sig staden och betraktade den på håll måste den ha gjort ett majestätiskt intryck. Lägg märke till försvarsmuren med de många tornen, ett obligatoriskt skydd mot främmande styrkor.

400 rubel fick han behålla halva skägget. Genom sitt handgripliga sätt ville sekreteraren visa att tsaren menade allvar med sin order om avskäggnig. Vi fortsatte vår resa med tsarens uppdrag och återvände tillbaka efter några veckor till Galitj. Jag hade nu ett stort förråd med honung och började brygga öl med sötning från den insamlade honungen. Jag hade även ett större förråd av vete och korn. Allt jag skaffade i förrådsväg hade två syften, dels kunde förråden komma till pass vid en flykt, dels var det en plan på att omgivningen skulle tro att jag skulle stanna kvar på platsen för gått.

Det jag nu saknade var kontanter i större omfattning, det jag disponerade räckte inte, men det fanns disponerade kontanter för min räkning i Moskva. Det var omöjligt att skicka pengar från Moskva till Galitj. Vi krigsfångar kunde inte komma till Moskva utan tillstånd av Ståthållaren, jag skulle ansöka om permission. Efter diverse turer fick jag mot borgen av mina kamrater att jag inte skulle fly, tillstånd att fara till Moskva. Självklart så fick jag inte ensam fara till Moskva utan hade två vaktssoldater med som höll reda på vad jag gjorde. Men jag skulle lura dem.



Vid 1700-talets början var Ryssland efterblivet på många områden. Tsar Peter hade i sin ungdom rest mycket i Europa och nu skulle Ryssland reformeras efter europeiskt mönster. Förvaltningen omdanades klädesdräkter, frisyser och skägg Ryssarna, främst adelsmännen, skägg och tsaren sände ut äm-ordern efterkoms. Den som dock betala en särskild skägg- en jetong av brons med inskrif- förbundet kom att leva kvar gällde det till 1855, för officerare Under hela tsartiden var det förbju- livgardena.



t.ex. efter svensk modell. Även skulle europeiseras. beordades att klippa av sina betsmän för att kontrollera att ville behålla sitt skägg kunde skatt, vilken kvitterades med ten "Skatten betald". Skägg- länge; för stadstjänstemän och meniga soldater till 1875. det att bära skägg vid de kejserliga

Moskva

När vi kom till Moskva lurade jag min vakt genom att gå in i en byggnad, där jag påstod att regeringskansliet var beläget. Jag tog med de skriftliga order vaktmanskapet hade med sig och som var avsedda för kansliet och gick ensam in i "kansliet". Efter att stått en bra stund inne i porten återvände jag till min bevakning och sade att nu var de befriade från uppdraget och att det skulle återvända hem. Personal från regeringskansliet skulle övervaka mig. Jag gav mina vaktsoldater lite respengar att spendera. Jag kunde nu röra mig fritt i Moskva. Det fanns några svenska generaler som inkvarterats som krigsfångar i staden. Jag uppsökte dem för att mot växel få ut kontanter. Även hos köpmannen Henrik Schlyter fick jag ut kontanter mot en växel. Nu var jag stadd med god kassa. Jag undersökte alla möjligheter att fly till Sverige, att det skulle bli svårt det förstod jag. Tiden rann undan, jag hade bara två månaders permission så det gällde att skapa säkra kontakter. Jag kom i kontakt med en livländare som bodde med sin familj i Moskva, han försörjde sig på skumma affärer som det olagliga öl- och mjödotस्कänknigen. Han sade sig vara bekant med mäktiga ryssar och kunde, enligt egen utsago, vara de svenska krigsfångarna till stor nytta. Jag var på min vakt och avslöjade inget för honom, utan lyssnade och drog egna slutsatser. Var han fågel eller fisk, riktigt säker blev jag aldrig. Som situationen var i Moskva vid denna tidpunkt med många krigsfångar med en någorlunda god kassa i behåll, var det många som ville göra sig nyttiga för att tjäna pengar. De erbjöd fångarna allt från "loppfria yppiga horor" till flykthjälp ur landet. Många var de svenskar som blev lurade på denna marknadsplats.

Under vistelsen i Moskva bytte jag ofta inkvartering. Här gjorde jag det av fri vilja, eftersom jag ville undvika upptäckt av den officer som var ansvarig för övervakningen av svenskarna. Jag mötte honom och hans assistenter en dag på stan, men jag lyckades förvirra bort den assistent som han skickade efter mig genom att försvinna in i en port med förespegling att jag var bokhållare hos den person som bodde i huset. Jag stängde porten framför assistenten och klapprade med mina stövlar på stengången så att det skulle låta att jag gick vidare in i huset. Jag stannade och höll mig tyst, efter en stund hörde jag assistenten lämna porten och försvinna, jag väntade ytterligare ett tag, sedan smög jag försiktigt ut och hem till mitt logi.

Värdefulla fångar

Två svenska fältsekreterare Düben och Cederhielm, var inkvarterade i ett väl bevakat palats mitt i staden. Dessa fångar ansågs som mycket värdefulla vid en eventuell köpslagning och bevakades särskilt noga. Jag skulle besöka dem, därför gick jag några gånger runt det kvarter där de hölls fångna. Besviknen såg jag att enda möjligheten att komma in var via porten men där stod en beväpnad vakt i en kur. Jag beslutade att överraska vakten, gick med raska steg genom porten, gjorde honnör mot vakten och fortsatte in i trapphuset. Fältsekreterarna som jag var bekant med, förundrade sig hur jag kunde komma förbi vakten. För att inte bli överraskade av vaktstående officer, som vi misstänkte skulle larmas placerade sig Cederhielm vid fönstret mot gården och jag vid fönstret mot porten. Düben var sängliggande och låg i en kammare intill. När jag var och pratade med Düben och flyttade uppmärksamheten från porten, passerade kaptenen och en assistent och kom uppför trapporna. Vi blev överraskade när de plötslig blev in genom dörren. Kaptenen blev mållös av häpnad när han fick se mig. Han frågade hur jag kommit in och vem som givit mig tillstånd att besöka de bägge fältsekreterarna. Jag sade helt fräckt. Minns du inte från i går,

när jag besökte kommandanten, att han gav mig tillstånd att gå hit. Nog var jag hos kommandanten i går svarade han men jag varken såg dig eller hörde talas om något sådant tillstånd. Att du inte såg mig, fortsatte jag, var väl inte så konstigt, så mycket folk som var där samtidigt. Att du inte hörde något när kommandanten gav mig tillstånd förstår jag eftersom han pratade med många runt omkring. Kaptenen såg fundersam ut skakade på huvudet. Därefter framförde han sitt verkliga ärende. Han berättade att kommandanten givit herr Cederhielm tillstånd att lämna sin bevakade inkvartering för att äta supé med en annan svensk ute på staden. När kaptenen passerade vakten stannade han och ropade in sin följesoldater som stod kvar ute på gatan och lät dem prygla upp vakten för att han släppt in mig. De behandlade sin soldater väldigt illa och misstänkte dem i allt de gjorde. När jag lämnade mina vänner stod vakten och grät, han berättade att han fått stryk för min skull. Jag gav honom då några kopek att köpa salva för. I fortsättningen skulle jag inte bära svenska kläder utan välja andra som var typiska för andra nationaliteter, jag ville inte möta denne kaptenen igen.

Nästa avsnitt: Kommendantens dotter fågel eller fisk.



Fältsekreterarna Düben och Cederhielm betraktades som synnerligen viktiga och hålls under sträng bevakning. Carl Larsson visar hur de karolinska officerarnas administrativa arbete kan ha gått till.



Tjust Släktforskarförening
c/o Stadsbiblioteket
Box 342, 593 24 Västervik

Förenings Brev

B



PROGRAM 2006

Onsdag den 18 januari
Tid: kl 18.45
Plats: Utkiken Biblioteket

Svea Tjörnevig berättar om gruvfolk.
Kaffe, lotterier.

Onsdag den 15 februari
Tid: kl 18.45
Plats: Utkiken Biblioteket

Bengt Edberg berättar om Edsbruk och dess omgivning
Kaffe, lotterier.

Onsdag den 15 mars
Tid: kl 18.45
Plats: Utkiken Biblioteket

Föreningens årsmöte
Tor Wiklund visar bilder och berättar om livet som pressfotograf
Kaffe, lotterier

Lördag den 8 april
Plats: Tuna Bygdegård

Anbyttardag, tid 10.00 – 15.00

Lördagen den 6 maj

Föreningen har tidigare haft överläggningar med ÖGF i Linköping om en gemensam resa till Släktforskarcentrum i Sundbyberg. Det skulle ske en lördag under våren 2006. Förslag är den 6/5 06 med avresa buss från Västervik tidig lördagmorgon samt plocka upp ÖGF-are i Linköping och Norrköping. Väl framme så skulle vi få disponera förbunds lokaler från ca 11.00 till 16-tiden. Ett pris för bussresan är beräknat till 315:- under förutsättning att det blir full buss. Vi återkommer med detaljer senare.

Lördag den 13 maj
Samling kl. 10.00
Plats: Bygdegården

Torpvandring i Loftahammar.

Augusti: V. 31 /obs veckan)

Kursvecka Gamleby Folkhögskola.

Vi reserverar oss mot ev ändringar i programmet, vi kommer att informera om detta i nästa nr av Våra Rötter.

Välkomna på våra träffar hälsar Styrelsen. Anteckna träffarna i Din kalender.

Övriga program där föreningar medverkar:

DIS-Småland

Besök deras hemsida så får du all information om kurser och möten.

Hemsidan finns på www.dis.se klicka vidare till Regionföreningar.