

Wåra Rötter

Tjust Släktforskarförening

Nummer 1 • 2007 • Årgång 21

Kung Gorm den Gamle

Många kom till Årsmötet

sidan 2



Släkträff i Ukna

sidan 5

**Hur jag råkade bli släkt med Kung Gorm den Gamle,
Kung av Danmark**

sidan 6

Veckokurs på Gamleby Folkhögskola

sidan 8

Tjust Släktforskarförening



Ordförande: Hans Wiberg
Tel. 0490 - 214 28
e-post: hans.viberg@telia.com

Sekreterare:
Valdy Svensson Tel. 0490 - 188 18
e-post: valdy.svensson@bredband.net

Kassör: Yvonne Andersson-Gullberg
Tel. 0490 - 202 36

Föreningens adress:
Tjust Släktforskarförening
c/o Stadsbiblioteket
Box 342
593 24 Västervik

Postgiro: 494 76 67 - 4
Föreningens org. nr: 833600 - 7128

Medlemsavgift 130 kr./år
Familjemedlem 60 kr./år

Internetadress: www.tjustanor.com

Redaktörer för Våra Rötter:
Lars Oswald
Lysingsvägen 27, 593 53 Västervik
Tel. 0490 - 148 36

Tor Wiklund
Ludvigsdalsvägen 19, 593 52 Västervik
Tel. 0490 - 195 44
torwiklund@gmail.com

Hans Wilensjö
Kristinebergsgatan 2 T
593 35 Västervik
Tel. 0490 - 321 46
hasse@wilensjo.se

Layout:
Bo Sandberg
Hornsvägen 15 E, 593 54 Västervik
Tel. 0490 - 321 83
e-post: sandberg.bo@telia.com

Det går bra att skicka material som pappersmanuskript, på diskett eller på e-post till någon av våra redaktörer. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Skickar ni digitala bilder ska dom vara i minst 300 dpi vid 100% och i jpg-fil.

Förenings årsmöte den 14 mars 2007

Ordförande kunde hälsa ett 50-tal personer välkomna till årsmötet som avhölls på Utkiken på biblioteket. Parentation hölls för under året avlidna medlemmar.



Bertil Eriksson och Valdy Svensson.

Till mötesordförande utsågs Bertil Eriksson och till sekreterare Waldy Svensson. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. (Se sammandrag på annan plats i denna tidning.) Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet för set gångna året. Val av styrelseledamöter företogs. Kassören Yvonne Andersson – Gullberg omvaldes på två år. Styrelseledamot för två år har varit Rolf Nilsson, som omvaldes. Styrelsesuppleanter för två år har varit Anna-Maj Olofsson och Karl-Axel Carlsson båda omvaldes. Revisor på ett år har varit Kjell Johansson, som omvaldes. Även suppleanten Karl Erik Bohman omvaldes. Kommittéval: En förening har ett starkt stöd i många frivilliga som ställer upp med kaffeservering, lotteriförsäljning vid föreningens sammankomster. En av de duktiga damerna att hålla kaffet varmt har varit Inger Dahlqvist som undanbett sig omval. Hon ersätts av Birgitta Carlsson. Nu består trion av Marianne Carlsson, Irene Odhelius och nyvalda Birgitta Carlsson.

Lotterigänget som omvaldes består av Tor Wiklund, Hans Wilensjö och Rolf Nilsson. Tidningen Våra Rötter som haft Lars Oswald och Bo Sandberg som redaktörer får förstärkning genom att Tor Wiklund och Hans Wilensjö nyvaldes. Naturligtvis har föreningen sett till att kompetenta personer finns klara att ta fram kandidater till nästa val 2008. Valberedningen består av Roland Johansson och Nils-Erik Hultquist båda omvalda samt nyval av Gun-Britt Tjäder.

*Bilder från Årsmötet:
Tor Wiklund*



Inger Dahlqvist.



Erik Andersson tar emot förstapriset av Rolf Nilsson i Lotterikommittén.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2007

Ordförande	Hans Wiberg
Viceordförande	Holger Kanth
Sekreterare	Waldy Svensson
Kassör	Yvonne Andersson-Gullberg
Vice sekreterare	Rolf Nilsson
Hedersordförande	Holger Kanth

Saxat ur verksamhetsberättelsen för 2006:

Föreningen har haft en mycket aktiv verksamhet under 2006. 7 ordinarie månadsmöten med olika föredragshållare har lockat ett stort antal medlemmar till dessa sammankomster.

Hembygdsföreningar i samarbete:

I samarbete med Loftahammars hembygdsförening anordnades en torpvandring kring Loftahammar, alltid mycket uppskattat inslag. Törnsfalls hembygdsförening bjöd in till en kulturvandring i Duvekulla, mycket fint program. I samarbete med Gamleby Hembygdsförening ordnade man med en anbytesdag på Gamleby Folkhögskola, mycket lyckat.

Gamleby Folkhögskola:

Årets kursvecka 31 juli – 4 augusti på Folkhögskolan i Gamleby vände sig denna gång till nya släktforskare. Kursen fick 19 deltagare och alla var nöjda.

Övriga arrangemang:

Släktforskningens dag i mars blev en succé, ca hundratalet nyfikna tog tillfället att bekanta sig med släktforskning på både det äldre sättet att läsa mikrokort som att få se hur det fungerar med modern teknik med uppkoppling via internet till Genline. Föreningen var bemannad i flera stationer. Även biblioteket medverkade genom att Kajsa Andersson berättade vad som finns för en släktforskare i "Tjustrummet" Föreningen deltog i arkivens dag med samma program som vid släktforskningens dag men nu var det mindre besökare. Många aktiviteter kolliderade på samma tider och dålig marknadsföring från kulturen bidrog också. Studiecirklar har genomförts i samarbete med Vuxenskolan och ABF med ledare från föreningen. Ordf. har deltagit i en kurs för emigrantforskning genom Släktforskarförbundet. Avsikten är att föreningen skall leda kurser i detta eftersom efterfrågan är stor.

Avskrifter:

Under året har medlemmar medverkat med avskrifter på in- och utflyttningar. Avskrifter för komplettering av PLF:s CD-skivor på födda, vigda och döda för åren 1921 –1935 pågår. Soldatgruppen har fortsatt sitt arbete att ta fram underlag för fortsatt registrering.

Övrigt:

Även vid lokala hantverksmässor som sker i Hembygdsföreningarnas regi har föreningen varit representerad. Föreningen har även haft tillfälle att visa upp sig på den årligen återkommande Rågödagen. Föreningen har deltagit i ett projekt kallat "FRAM", som avser att skapa ett nätverk och samverka mellan ideella föreningar inom kommunen. Genline som finns på biblioteket, har medlemmarna tillgång till för sin forskning. Föreningen jobbar för att få det inkopplat i forskarsalen. Jourverksamheten är öppen 4 ggr/v mellan 09.00- 16.00 måndag-torsdag och pågår från mitten av januari till slutet av april för upphåll över sommaren för återstart i september och fram till lucia i dec. Under året har ca 2.500 besökt forskarlokaler. Medlemsantalet 31/12 06 var 685 st.

Välkommen att skicka frågor

Har du långt till bibliotek eller landsarkiv och saknar internetabonnemang på kyrkböcker? Vill du slippa att beställa mikrokort för att endast kontrollera t.ex. en vigselnotis eller en flyttnotis? Skicka då korta frågor som gäller personer med anknytning till Tjust till mig. Frågorna bör kunna besvaras med hjälp av kyrkböcker till och med år 1900. Korta släktutredningar på upp till tre generationer kan också utföras. Frågor och svar publiceras i Våra Rötter.

Skicka din fråga via e-post till:

kkorsfeldt@hotmail.com eller per brev till:

**Katarina Korsfeldt, Höders väg 3,
754 40 Uppsala.**

Föreningen har köpt in ett antal sockenkataloger som finns i rullpärmshyllan. Västerviks äldre kataloger är utbytta liksom Gårdsrum. Vidare har vi nu även kataloger för Förlösa, Kastlösa, Högby, Lönneberga, Målilla, Viserum, Söderåkra, Made-sjö och Vissefjärda.

Torpvandring med Hjorteds hembygdsförening lördagen den 2 juni. i Mörtfors, se annons i Västerviks tidningen den 26/5 -07 för tid och plats. Fika medtages.

Den 6 juni bjuder Törnsfalls Hembygdsförening till träff i Hembygdsgården Averum. Föreningens medlemmar är välkomna, samling kl 10.00. Fika medtages.

Pratkväll blir 25/4 med början kl 18.00 och på Brandstationen.

En tragisk historia med lyckligt slut

Arvid Jakobsson föddes 1669. Vissa uppgifter tyder på att han kom från en finsk släkt vid namn Liiru. Man har också funnit en Jacob Finne som en del tror är far till Arvid. En dag, 1695, stod Arvid och arbetade i smedjan då en man på väg till malmberget blev vittne till hur en granne till Arvid vid namn Karl Karlsson gått omkring "svärjande och tornerande" utanför smedjan. Karl hade hotat Arvid och sagt till denne "skulle idag mista livet". Han hade sedan huggit med sin yxa och träffat Arvid i armen. Arvid hade då springande begivit sig mot hemmet, men Karl hade följt efter huggande med sin yxa. Arvid hade också en yxa, som han arbetat med i smedjan, i sin hand. För att freda sig kastade han sin yxa bakåt. Yxan träffade Karl så illa att han avled åtta dagar senare. Arvid flydde i rädsla till Norge. Fem år senare hämtades han hem av en bror till den dödade Karl "emedan de voro förlikade". Arvid ställdes inför Färnebo tingsrätt år 1700. Han frikändes då han varit i "livsnöd och måst värja sig". Karl hade tidigare överfallit folk och var misstänkt för att stulit pengar. Arvid kunde också visa upp ett fult ärr efter det yxhugg som träffat honom i armen. Arvid gifte sig sedan med Maria Jonsdotter och fick därigenom andelar i hyttan i Rämnen. Han dog 1737
Arvid var min mffmmfff.

Bertil Eriksson

Nya medlemmar som vi hälsar välkomna till föreningen**Ulla Lönn**

Nedre Norrtullsgatan 16
593 35 Västervik

Jan Hansson

Rundsvägen 17
593 52 Västervik

Åke och Ingegerd Jansson

64692 Gnesta
590 91 Blankaholm

Britt och Lars Uhlin

Yttebyvägen 2
590 95 Loftahammar

Bengt Andersson

S:ta Gertruds väg 166
593 41 Västervik

Jan Erik Gunnarsson

Pionjärvägen 13
690 93 Gunnebo

Ronny Nordström

Gårdspånga 150
598 94 Vimmerby

Kerstin Olsson

Gamla Vida By 4
594 93 Gamleby

Irma Nilsson

Hagnäsvägen 9
594 31 Gamleby

Per Ottosson

Ekhamra
590 95 Loftahammar

Bengt Davidsson

Hultö
590 95 Loftahammar

Monica Westerberg

Östersjövägen 78 B
593 52 Västervik

Karl-Hugo Hugosson

Hamravägen 9
598 91 Vimmerby

Monica Bruce

Luktärtsvägen 9
434 45 Kungsbacka

Ett äventyr som vi skall förmedla i några avsnitt. Källan kommer från Carl von Rolands handskrivna biografi som förvaras i Kungliga Bibliotekets handskriftssamlingar, den har tidigare givits ut i bokform 1914 av Samuel E. Bring. Tommy Jansson har med underlaget från Brings bok under 1984 moderniserat texten från 1700-tals svenskan. Boken är utgiven på Bäckströms Förlag i Stockholm.

EN KAROLINS FLYKT FRÅN RYSSLAND

del: 8

Panik i Archangelsk

Jag var tvungen att fortsätta spela ett högt spel under vistelsen här i staden medan jag letade efter lämpligt skepp att försvinna från Ryssland. Jag kände mig inte säker utan använde min fräckhet och förklädnadskonst hela tiden. En dag var slutet nära, jag var på väg ned till den engelska bryggan, som jag försiktigt närmade mig, då jag mötte en för mig välbekant prästman. Han var på väg in i en gränd då han såg upp mot mig, stannade och ropade ”Rolanti, Rolanti”. Jag blev tvungen att vända mig om och fråga: Vem ropade du på prästman? Jag ropade på dig, Rolanti! För du är väl Rolanti från Galitji? Aldrig har jag varit i Galitj och heller aldrig sett dig, svarade jag och gick hastigt därifrån. Hur denne prästman, som var den hederligaste i Galitj, kommit till Archangelsk kunde jag inte begripa. När jag gick omkring nere vid hamnen för att söka efter lämplig båtlägenhet för att komma ut från Ryssland, hörde jag en dag en efterlysning av mig. Jag hade försvunnit från Moskva, och det var hur jag såg ut vid detta tillfälle, vilka kläder jag bar. Nu var det ju så att jag låtit klippa mitt hår, bränt alla gamla kläder och låtit sy upp nya, jag var inte så lätt igenkänd på den beskrivningen. Men det var obehagligt att gå omkring på stadens gator. Jag hade ju mött prästmannen, och nu strax efter ett kyrkobesök kom den danske konsulns kanslist, en livländare vid namn Cantzler, emot mig och hälsade mig mitt rätta namn. Jag sade då att han måste blanda ihop mig med någon annan: Mitt namn är nämligen Christian Robbert, bokhållare hos Jacob Reinholtz. Nej, herr Roland, sade han, så ofta som vi träffats på det danska och engelska konsulatet i Moskva, så lär jag inte ta miste. Det förstod jag väl, herr Cantzler, sade jag, men om ni förråder mig, skall jag anse er för den elakaste kanalen i världen. Då får ni nog anse det, herr Roland. Jag förstår avsikten med er förklädnad, men jag kan inte hjälpa er.

Efter några dagar fick jag kontakt med ett par matrosar som berättade att ett holländskt skepp som legat infruset under vintern i hamnen skulle avsegla inom kort. Jag fick kontakt med kaptenen som efter överläggningar med sin överstyrman beslöt att jag skulle få följa med. Svårigheten var att jag inte hade något pass, och det var risk-

fullt både för kaptenen och mig. Alla skepp som skulle lämna hamnen var utsatta för visitation vid kastellet innan de fick tillstånd lämna hamnen. I mitt läge var jag tvungen att hålla mig gömd, jag invigde besättningen hur det skulle gå till och hur de skulle agera för att bringa de ryska soldaterna som deltog i visitationen ur balans och starta bråk. Bråket var avsett att ge ryska soldaterna stryk, samt att besättningen skulle klaga hos kaptenen inför den ryske befälhavaren, hur ryssarna uppförde sig mot sjömän. Det var inte svårt övertala besättningen, de hade legat en lång vinter i hamn och ständigt varit övervakade av ryssarna. Allt blev som vi planerat, slagsmål och klagan för kaptenen som blev rasande och bad den ryske befälhavaren om lämplig åtgärd mot soldaterna. Han såg till att soldaterna fick sig en omgång till, och beklagade vad son hänt. Strax därefter fick skeppet klartecken att avsegla.

Nu var vi på väg, resan skulle avslutas i medelhavet närmare bestämt Livorno i Italien. Eftersom fartyget legat infruset under vintern, var det dåligt med proviant och färskvatten. Det gjorde sig snart till känna då det proviantförråd snart var härsket och fick slängas överbord. Som tur var såg vi fiskare utefter vår färd så vi kunde köpa av deras fångst. Likaså kunde vi få tag i färskvatten utefter norska kusten och dess övärld. Trots att vi lyckats fylla på med färsk fisk blev det det svårt för besättningen, många blev sjuka och dog. Det blev för kaptenen att läsa en bön och besättningen sjunga en psalm, sedan tippades den döde i havet. Detta upprepades vid flera tillfällen. Detta gjorde att jag fick deltaga i besättningens arbete ombord. Vi passerade inseglingen mot Sverige och Göteborg och vidare ner förbi de danska och holländska kusterna. Vi har under resans gång haft mycket stormar som slitit hårt på material och manskap. Nu närmade vi oss Biscaya-bukten som var ökad för dåligt väder. Överfarten gick bra och vi närmade oss den spanska kusten, här mötte vi ett skepp i höjd med El Ferrol vars besättning berättade att fred slutits mellan de allierade och Spanien. Detta var ett påstående som visade sig vara falskt. När vi var på väg in till El Ferrol mötte vi nämligen en holländsk kapten, som sett vår holländska flagga. Han kom över i en slup. Han varnade oss för att gå in i ham-

nen. Han hade gjort detta och spanjorerna hade omedelbart lagt beslag på fartyget. De hade tvingat honom att betala en skamlig lösen för att återfå skeppet och fri lejd ut ur hamnen. Vi fick nu vända ut mot havet igen, trots att vi behövt proviantera och fyllt på med färskvatten. I kraftig motvind med stormstyrka drev vi ute till havs ned mot Nordafrikas kust.

Så småningom vände vinden och vi kunde gå mot inseglingen till Medelhavet. Kaptenen tänkte gå in till Gibraltar för att proviantera. Eftersom vinden var mycket gynnsam menade styrmännen att det var bättre att gå direkt till Livorno. Styrmännens optimistiska förhoppning om bra vind, kom snart på skam. Efter några timmars segling då vi kommit i höjd med ön Alboran, kantrade vinden till ostlig och vi tvingades ligga och driva i tre hela dygn. Under dessa dygn dog skeppets fältskår av svält och vanskötsel. Han var den femte ombord som dött sedan vi lämnade Archangelsk. De flesta ombord led av törst och undernäring. Många hade svåra diarréer och förhållandena på skeppet var miserabla. Det blev en enkel sjömansbegravning av vår fältskår. Helt plötsligt blåste det upp till en fruktansvärd storm som vi red ut vid Mallorca. Havet var svart, men fartyget lystes upp av ständiga blixtrar under flera dygn. Åtskilliga tåg slets av och redskapen på däck slogs sönder av de väldiga vågor som slog över fartyget. Tillsammans med bristen på vatten och proviant innebar stormen att vi led mycket stor nöd ombord. Så småningom bedarrade dock stormen och vi kunde fortsätta till Livorno. Under seglatsen från Mallorca kunde vi dock på avstånd se hur ett annat skepp drabbades av det lynniga vädret. Det tidigare svenska skeppet Österbottens vapen, som vid denna tid övergått i holländsk ägo, miste på en gång alla sina segel av en snabbt uppblåsande orkanvind. Vi kunde se hur en häftig vindstöt plötsligt och utan förvarning grep tag i seglen och nära nog doppade dem i vattnet. Vinden slet sönder seglen som på ett ögonblick blev till trasor. Själva klarade vi oss genom stormen med hjälp av försyner, en stor portion tur och kapten Klinkerts sjömanskap.

Livorno

Mitt på dagen anlände vi till Livorno och ankrade upp innanför vågbrytaren. Nu måste jag planera och handla för min fortsatta flykt. Först måste jag bort från fartyget, för kaptenen betraktade mig som besättningsman, eftersom han förlorat flera på resan hit.

Nästa avsnitt, skeppsbyte

Släkträff i Ukna

av Karin Bengtsson, Sundborn

Sista lördagen i juli samlades i Ukna församlingshem ättlingar efter Johan Alfred Jonsson (1840-1913) och Anna Sofia Jonsdotter (1847-1934) till ett trivsamt släktmöte.

Johan Alfred Jonsson och hans hustru bodde i Grönstorp i Baldersberg i Ukna. Där växte syskonen Alma, Albert, Adolf, Verner och Hjalmar upp. Alla bröderna utom Adolf tog sig namnet Enge. Albert blev verksam som kamrer på Källviks brunn och Hjalmar blev kantor i Hannäs. De övriga syskonen kom att bo kvar i Ukna. Alma gifte sig med Albert Fredriksson i Löt. Adolf gifte sig med Margret Waernelius och övertog hennes föräldragård Torp och Verner, som gifte sig med Ingeborg Carlsson, blev ägare till Ginemåla, som gränsade till Grönstorp.



Kusinerna som växte upp här i Ukna med omgivningarna, blev många. Familjerna hade god kontakt och barnen hade roligt tillsammans. Umgänget fortsatte och som vuxna hade de kusinträffar, ofta i samband med femtioårsdagar. Många av oss sysslingar som nu samlades hade trevliga barndomsminnen från dessa träffar på 50- och 60-talen.

Grönstorp



Efter en intresseförfrågan i vintras som gav stort gensvar kunde planering för en släkträff börja. Vi bokade in oss i Ukna församlingshem och det visade sig vara en utmärkt plats, lagom stort, vi blev 65 personer. Där var bra utrustning och nära till affär. Anna-Karin Söderberg och Britta Thorsin med rötter i Torp lagade en god laxsoppa. Eva Jireborn, vars pappa Eric kom från Torp, kom med hembakade limpor. Karin Bengtsson bosatt i Sundborn på en gård med mjölkkor hade gjort ostkaka efter Grönstorpsreceptet. Sex ostkakor med fjorton liter mjölk i varje åt vi upp. Borden dukades och pryddes med höstflox från Torp.

Åldermannen Gunnar Enge från Svalöv, son till Hjalmar, tog till orda under middagen och hade mycket att berätta. Sin farfar Johan Alfred hade han inga minnen av, då denne dog samma år som Gunnar föddes. Däremot mindes han sin farmor Anna Sofia mycket väl. Vidare kunde Gunnar berätta om att Hjalmar köpte bil redan 1922 och fick tillstånd av kungen att framföra den på småvägar.



Johan Alfred Jonsson och hans hustru Anna Sofia Jonsdotter

Sven Olof Fredriksson från Norrköping kunde visa oss en bibel som Jonas Jonsson blivit ägare till i Kasinge 1833. Denne Jonas Jonsson var född 1807 och blev far till Johan Alfred i Grönstorp.

Sven Olof kunde också ge oss historik om Ukna kyrka. Denna historik hade hans far Torsten Fredriksson, son till Alma, skrivit ihop till Ukna kyrkas 100-årsjubileum 1938. Den lilla gården Grönstorp finns fortfarande kvar och ägs numera av Tore Svensson, vars farfarsfar var bror med Johan Alfred. Naturligtvis skulle vi göra ett besök där. Vi hade planerat att ta med kaffekorgar med nybakade bullar från Björkagården. Nu kom ett efterlängtat regn över bygden så vi fortsatte att umgås inomhus. Vi tittade på kort och släkträd i olika former och pratade och hjälptes åt att diska och drack vårt kaffe inne medan det regnade.

När så regnet upphörde kunde vi i bilar ta oss till Ginemåla och därifrån till Grönstorp – en välbevarad idyll varifrån vi alla härstammar. Efter Johan Alfreds död 1913 flyttade Anna Sofia till Lilla Grönstorp närmare Ginemåla, och Grönstorp fick andra innevägnare. Familjer i släkten har dock senare återvänt till Grönstorp som sommarvärdar.

I Ukna kyrka pågick reparation så den tänkta avslutningen där fick vi avstå ifrån. Några av oss besökte Johan Alfreds och Anna Sofias grav på kyrkogården sedan regnet avtagit.

Vi har flera gånger efterlyst antavlor att införa i tidningen. Det har varit mycket sparsamt med detta, antingen är medlemmarna rädda att hänga ut sin släkt eller oviljan att lägga ned lite arbete på att redovisa dem i tidningen för allmänheten. Vi har nu fått en antavla som tagit ägaren Ingemar Sterner massor av tid och arbete att iordningställa, som vi nu låter våra läsare ta del av, Tack Ingemar, vi låter dig själv berätta om hur du började ditt enorma arbete. Läs och begrunda.

Hur jag råkade bli släkt med Kung Gorm den Gamle Kung av Danmark omkr. 935, död omkr. 965

För några år sedan kom vid ett besök i Släktforskarerummet, Holger och frågade om jag sett en ny bok som föreningen fått av författaren. Den heter Humlenäsboken, och behandlar huvudsakligen släkter i Kristdala socken. Redan vid första ögonkastet i boken såg jag att där fanns en hel del matnyttig information. När nästa julhelg kom lånade jag hem boken och började bena upp alla uppgifter och konstaterade att det gick att koppla ihop min farfar med antavlan i boken. Nu började arbetet med att skriva av det som rörde mina anor och det blev mycket. Arbetet pågick nog hela januari ut och nu har jag en relativt snygg antavla, grundad på bokens inne-

håll. Nästa steg var att jag frågade Kajsa Andersson här på Biblioteket om hon visste var jag skulle hitta flera uppgifter. Hon tog fram fyra böcker om medeltiden varav en var mycket givande för mig. Det var Dick Harrisons bok, Jarlens Sekel. Vid ett tillfälle påpekade någon släktforskare i släktforskarerummet att Nordisk Familjebok kunde ha användbara uppgifter så från 1924 års upplaga och från Lilla Uppslagsboken kommer en hel del uppgifter, samt från flera andra böcker där jag hittat något som fallit på plats. Många av uppgifterna finns också i flera av böckerna så det borgar väl för något större sannolikhet om att de är riktiga. Min antavla

börjar på min farfar för att begränsa antalet personer, men trots detta blir det 30 generationer. Jag har visserligen fått påpekat att så gammal forskning som dessa uppslagsböcker inte ska användas men uppgifterna kommer ju igen i modernare forskning så jag hoppas den är riktig.



Foto: Bo Sandberg

Ingemar Sterner

Nr 1. Min farfar var Bonden **Johan Peter Petersson** Född och död i Misterhult 1840-1908

Nr 2 Petter Johansson
Född och Död i Snarås, Misterhult 1792-1850.

Nr 6 **Johan Svensson**
Född och Död i Krokstorp 1786-1871.

Nr 12. **Sven Johansson d. y.**
Född och Död i Krokstorp, Misterhult 1735-1809.

Nr 24. Johan Svensson
Född 1703? Döderhult? Död Krokstorp, Misterhult 1773.

Nr 50. Lars Svensson
Född Träthult, Kristdala ca 1667. Död Källtorp, Kristdala 1743.

Nr 102. **Erik Larason**
Född Kalmar ca 1652. Död Fallebotorp, Kristdala 1716.

Nr 204. Lars Eriksson Skytt.
Död Fallebotorp, Kristdala 1673.

Nr 410. Bartholdus Nicolai Duraeus
Född och Död Kristdala ca 1590- 1633

Nr 822. Per Silkelock slut

Nr 1646. **Jöns Gustafsson** Knekthövitsman
Belagd 1565. Död i slaget vid Stångbro 1598.

Nr 3292. Gustaf Larsson Häradshövding
Död Strömsnäs, Högsby (H) 1575.

Nr 6586. Anders Andersson Häradshövding
Belagd 1500 – 1518.

Nr 13174. Henrik Jönsson (Gyllensparre) Gift 1459.
Belagd 1458 – 1476. Frälseman

Nr 3. **Anna Charlotta Johansdotter**
Född och Död i Snarås, Misterhult 1816-1865.

Nr 7 Maja Stina Jonsdotter
Född Blaxhult. Vena 1786 Död Krokstorp, Misterhult 1849

Nr 13. Elisabet Persdotter
Född Släthult, Mi. 1738. Död Krokstorp, Misterhult 1829

Nr 25. **Christina (Stina) Larsdotter**
Källtorp Kristdala ca 1707 Död Krokstorp. 1793

Nr51. **Maria Erikdotter**
Född Fallebotorp, Kristdala 1677. Död ?—?-

Nr 103. Ingeborg Erikdotter slut
Född före 1656 i Kristdala. Död 1731 i Kristdala.

Nr 205. **Karin Bertilsdotter Duraeus**
Död efter 1676.

Nr 411. **Elisabet Persdotter**

Nr 823. **n. n. Jönsdotter**

Nr 1647. Lucia Persdotter slut

Nr 3293. **Sigrid Andersdotter**

Nr 6587. **Birgitta Henrikdotter.**

Nr 13175. **Ingeborg Jonsdotter**

Nr 26350. Jon Folkesson Belagd 1434 – 1440.	Frälseman		Nr 26351. Karin n. n. se nr 26343.	slut
Nr 52700. Folke Folkesson Död ca 1425 i Almö, Västerås-Barkerö sn. (U).	Häradshövding		Nr 52701. Holmfrid Johansdotter Belagd 1412 – 1425.	
Nr 105400. Folke Petersson Belagd 1350 – 1402.	Gift 1353. Frälseman		Nr 105401. Kristina Jonsdotter	
Nr 210800. Peter Folkesson Frälseman i Mörbylånga.		slut	Nr 210801. Halfrid Glysingsdotter Belagd 1341 – 1347.	
Nr 421602. Henrik Glysing Inflyttad från Holstein under 1280-talet.	Riddare		Nr 421603. n. n. Ragvaldsdotter	
Nr 843206. Ragvald Puke Belagd 1297 – 1308. Riddare 1297. Död efter 1308.	Riddare	slut	Nr 843207. Katarina Karlsdotter Belagd 1319.	
Nr 1686414. Karl Ingeborgasson. Lagman i Tiohärad.			Nr 1686415. Ulfhild Sigtryggsdotter Belagd 1263.	= *1.
Nr 3372828. Sigtrygg Bengtsson (Boberg) Belagd 1219 – 1259.		= *2.	Nr 3372829. n. n. Magnusdotter (Birger Jarls halvsystem)	= *3.

Här bryter jag personnummerserien som har blivit tungrodd eftersom det bara är Sigtrygg Bengtsson och n. n. Magnusdotter = Birger Jarls halvsystem som fortsätter bakåt. Vi får alltså ta Ulfhild Sigtryggsdotter som Proband

Nr *6. Magnus Minnessköld. Död 1208 eller 1210 Västergötland			Nr *7. n n. Karlsdotter	slut.
Nr *12. Bengt ”Snivil” Folkesson			Nr *13. Ulfhild Björnsdotter	slut
Nr *24. Folke den digre n. n. Giftna 1082		slut	Nr *25. Ingegerd av Danmark.	
Nr *50. Knut den Helige. n. n. Död 1086.		Kung av Danmark	Nr *51. Edla av Flandern Död 1115.	slut
Nr *100. Sven Estridsson Kung av Skåne.			Nr*101. Thora Torbergssdotter	slut.
Nr *200. Ulf Torgilsson Jarl av Skåne. Död 1076 04 29		slut	Nr *201. Estrid Svendsdotter Död omkr. 1020.	
Nr *402: Sven Haraldsson Tveskägg (Tjageskägg) Död 1014.			Nr *403. n. n. Gunhild	slut.
Nr *804. Harald Gormsson Blåtand Död mellan 983 – 988.			Nr *805. ”Frilla” Söm Äsa Attladotter	slut.
Nr *1608. Gorm den Gamle Död före 965. Begravd i Jellinge på Jylland.			Nr *1609. Tyre Danabot. Dansk Drottning som levde under 900-talet.	

Nr *100. Sven Estridsson var gift 3 ggr men hade inga äkta barn. Däremot hade han omkring 20 barn utom äktenskapet, av vilka fem blevo kungar.

Referenser: Så långt tillbaka som kyrkböckerna finns, kommer uppgifterna därifrån. Därefter kommer i första hand, Sven Bankeström och Veine Sjöes böcker om Kristdala som bidragit med uppgifter. De allra flesta uppgifter kommer dock från Hummelnsboken och då från Birger Einarsson och Roger Axelssons forskning där. Nordisk Familjebok 1924 och Lilla Uppslagsboken 1957, liksom Dick Harrisons bok, Jarlens Sekel. och Elgenstiernas, Svenska Adels Ättetavlor, har varit till stor hjälp. Per Andersson i Kimstad har också bidragit med många uppgifter.

Jag är mycket intresserad av kritik, rättelser, synpunkter och kompletteringar av detta arbete. Jarlens Sekel och Elgenstiernas, Svenska Adels Ättetavlor, har varit till stor hjälp. Peter Andersson i Kimstad har också bidragit med många uppgifter.

Jag är mycket intresserad av kritik, rättelser, synpunkter och kompletteringar av detta arbete.

Ingemar Sterner Pipersgata 10 B, 593 38 Västervik tel: 0490 - 120 28



Tjust Släktforskarförening
c/o Stadsbiblioteket
Box 342, 593 24 Västervik

VECKOKURS VECKA 31 31 JULI – 3 AUGUSTI 2007

Gamleby  Folkehögskola

Förenings Brev

B



BYGG VIDARE PÅ DIN SLÄKTFORSKNING

Måndag	09.00 – 09.15	Välkomstanförande	
	09.15 – 10.30	Presentation av kursdeltagarna	
	10.30 – 10.50	Kafferast	
	10.50 – 12.30	Vad källorna berättar	Aron Axelsson
	12.30 – 13.15	Lunch	
	13.15 – 15.00	Bouppteckningar	Aron Axelsson
	15.00 – 15.20	Kafferast	
	15.20 – 16.00	Fortsättning	
Tisdag	09.00 – 10.30	Läsning av gammal stil	Gunilla Källström, Stina Kanth
	10.30 – 10.50	Kafferast	
	10.50 – 11.30	Prästens anteckningar i Kyrkoboken	Hans Merseburg
	11.40 – 12.30	Fortsättning	
	12.30 – 13.15	Lunch	
	13.15 – 16.00	Utflykt till Lunds by	
Onsdag	09.00 – 10.30	Läsning av gammal stil	Gunilla Källström, Stina Kanth
	10.30 – 10.50	Kafferast	
	10.50 – 12.30	Fortsättning	
	12.30 – 13.15	Lunch	
	13.15 – 15.00	Domstolsprotokoll	Erik Carlsson
	15.00 – 15.20	Kafferast	
15.20 – 16.00	Fortsättning		
Torsdag	09.00 – 10.30	Läsning av gammal stil	Gunilla Källström, Stina Kanth
	10.30 – 10.50	Kafferast	
	10.50 – 12.30	Militära torpsyneprotokoll	Anders Thornström
	12.30 – 13.15	Lunch	
	13.15 – 15.00	Fortsättning	
	15.00 – 15.20	Kafferast	
15.20 – 16.00	Fortsättning		
Fredag	09.00 – 10.30	Datorhjälp vid släktforskning	David Fogelberg
	10.30 – 10.50	Kafferast	
	10.50 – 12.30	Fortsättning	
	12.30 – 13.15	Lunch, avslutning	

NYA TIDSKRIFTER SOM INKOMMIT OCH FINNS I FORSKARSALEN...

MGF-nytt	nr 1	Midälva Genealogiska förening
DIS-Småland	nr 23	Medlemsblad DIS Småland
Stamträdet	nr 1	Sällskapet släktforskare Sandviken
Njudungen	nr 56	Njudungs Släktforskarförening
PLF-Nytt	nr 80	PLF, Oskarshamn
Släktforskaren	nr 102	Västerbergslagens Släktforskare
KFV Forskaren	nr 1	Katrineholm – Flen – Vingåker Släktforskarförening
Anletsbladet	nr1+2	Botvidsbygdens Släktforskarf.
Sukutiето	nr 4	Genealogiska samfundet i Finland
Runslingan	nr 1	Föreningen släktforskare i Uppland
Släktbandet	nr 53	Eksjöbygdens Släktforskare
Släkt- Trädet	nr 1	Nordvärmlands släktforskarförening
Värmlands anor	nr 1	Värmlands släktforskarförening
Anknytningen	nr 1	Nyköping-Oxelösund Släktforskarförening
ÖGF-Lövet	nr 88	Östgöta Genealogiska förening
Hallandsfararens informat.	nr 75	Hallands Genealogiska förening
Dalfolk	nr 1	Släkt-hembygds-och emigrantforskarförening
Strödda annotationer	nr 37	Släktforskarföreningar Örebro län
Diskulogen	nr 76	DIS i Linköping